



NYHETSBRV

7/2023

från RPG Föreningen Rörstrand



Sommaren har tagit en liten paus och vi har fått ta fram jackor och paraplyer. Men det finns mycket kvar av sommaren ännu - augusti och september kan bjuda på fina tillfällen till gemenskap och utflykter – och här kommer ett nyhetsbrev från RPG Rörstrand med några fina förslag.

Vi vill påminna om tre RPG aktiviteter som ligger nära i tiden:

1. Bussresan till Hagaberg torsdag 7 september 2023

RPG Rörstrands terminsupptakt går till Södertälje där vi besöker Torekällberget med förmiddagsfika och sedan åker vi till Hagabergs folkhögskola där vi äter lunch och har en RPG samling med sång och musik i det vackra kapellet.

Vi har bokat två bussar, och det finns platser kvar i en av bussarna. **Så det går fortfarande att boka en plats och även ta med god vän på resan. Anmälan måste komma in omgående eftersom vi måste anmäla antal deltagare för luncher. Se bilaga.**

Praktisk information om anmälan och betalning för bussutflykten 7 sept.

Du anmäler dig till denna bussutflykt med RPG Rörstrand till Torekällberget och Hagaberg folkhögskola genom att betala in deltagaravgiften 250 kronor
till RPG Rörstrands PlusGiro konto 31 73 60 – 6, eller Swish nr 123 031 1852

**OBS! detta gäller alla även de som redan har gjort en intresseanmälan.
Glöm inte att ange ditt namn och telefonnummer på inbetalningen.**

2. Bussresa till Söderfors Järnbruk torsdag 21 september 2023 med RPG Distrikt Stockholm Gotland

Här inbjuder RPG Distrikt Stockholm Gotland alla 13 lokalföreningar att delta. Eftersom denna resa är begränsat till max 40 deltagare måste man omgående göra en intresseanmälan till Gullvi Erixon, gullvi@erixons.nu Distriktet kommer att registrera era anmälningar i turordning som de kommer in samt bekräftar att du fått en plats på bussen. *Se mer info och kostnad i bifogade reseprogram.*

3. Terminens första RPG Rörstrands samling i Betlehemskyrkan blir: Torsdag 28 september:

Thomas Ardenfors ”*ALLA MINA 30 BARN - Livet som fosterförälder sedan 30 år*”



Thomas Ardenfors: Politiker, författare och föreläsare, men först och främst familjehemspappa.



NYHETSBRV

7/2023

från RPG Föreningen Rörstrand

Vi fortsätter presentationen av nya medarbetare i vår styrelse:

Mitt namn är **Kjell Waern** och jag är nyinvald i RPG Rörstrands styrelse. Jag föddes i november 1951 i den lilla byn Jättendal i Hälsingland. Men jag var bara fyra år gammal när familjen flyttade därifrån till Partille utanför Göteborg. Där blev pappa pastor i pingstförsamlingen, men efter bara 6 månader dog han i cancer. Mamma och vi fem barn blev kvar i Partille, så det var där jag växte upp.

Efter gymnasiet jobbade jag några år på byggen, men när det var dags att göra lumpen blev jag så småningom placerad på Vattenfall i Vällingby. Där fick jag serva ett antal militärer som planerade skyddet av svenska elanläggningar. Men på kvällarna engagerade jag mig i förortsarbetet i Jakobsberg. Så småningom vaknade den kallelse till heltidstjänst för Gud i mitt hjärta som jag insåg att jag burit på flera år men inte varit villig att följa.

Efter bibelskola i Stockholm fick jag börja i Järfälla Pingstförsamling som ungdomspastor, och i den tjänsten var jag kvar i åtta år. Då var det dags för min föreståndare, Kjell Sjöberg, att flytta vidare och församlingen kallade mig till föreståndartjänsten. Efter en längre period i den tjänsten kom jag så småningom till den då nybyggda Mälarökyrkan. Där jobbade jag både med församlingen och med jobbet som fängelsepastor på Svartsjöanstalten. Senare också som bibellärare vid Brommaskolan.

Några år som pastor i Filadelfiaförsamlingen hann jag också med innan jag fick kallelsen till församlingen New Life. En internationell församling tillhörande Evangeliska Frikyrkan. Femton intressanta år där fick avsluta min pastorsgärning.

Nu är jag alltså pensionär, men fullt aktiv med att predika i olika kyrkor och dessutom har jag en hel del personliga samtal med människor. Jag bor numera i Bredden, Upplands Väsby, med min fru Margareta. Vi har tre vuxna barn och åtta barnbarn.

Jag hoppas få bli till glädje och uppmuntran i RPG Rörstrand...

Detta nyhetsbrev vill vi avsluta med några rader som vår förbundsordförande **Ann-Christin Lindbom** skrev i sitt augustinyhetsbrev som kom i veckan:

”Orden nåd, försoning och förlåtelse blir så viktiga för oss och är grundbulten för vårt förbund. Låt oss inte glömma det när ”åskmolnen” hopar sig.

*Vilken vän vi har i Jesus, trofast, kärleksfull och god!
När vi frestas, när vi prövas, vill han ge oss kraft och mod.
Ofta tyngs vi ner av oro, glömmar att vi har en vän
som har lovat vara med oss,
hjälpa om och om igen.*

*Har du sorger och bekymmer, är du modlös, trött och svag,
Jesus hjälper dig att bära dina bördor dag för dag.
Han som gråtit våra tårar ser vår ångest och vår nöd. Den
som sörjer vill han trösta,
den som vacklar ger han stöd.”*

Styrelsen vill hälsa RPG Rörstrands alla medlemmar hjärtligt välkomna tillbaka till en ny termin med samlingar i Betlehems kyrkan och till våra utflykter. Ta gärna med dig någon du känner till våra samlingar.

Hälsningar från hela styrelsen för RPG -föreningen Rörstrand, Stockholm

*Bosse Björksten, Cathrine Önnestam, Siu Morberg, Joel Möller,
Barbro Westlund, Margareta Uderstedt, Birger Thureson,
Kjell Waern & Olle Rosén*